

TOPLUMUN İLİMLE BULUŞMASINDA DİN GÖREVLİSİNİN ÖNEMİ

Dini ilk anlatan, insanlara öğreten ve kendi hayatlarında tatbik eden kişiler hiç şüphe yok ki peygamberlerdir. Peygamberler insanların en seçkinleridir. Sahip oldukları ortak sıfatlar onların seçkinliğini ortaya koyar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim de şöyle buyrulmaktadır: “Allah meleklerden de elçiler seçer insanlardan da”. (Hac:75).

Allahu Teâla Peygamberlerine birtakım görevler yüklemiştir. Bu görevlerden birisi de tebliğdir yani dini ve ilmi diğer insanlara bildirmektir. Allah Resulü ilme önem verdiği için şöyle buyurmuştur: “ilmi öğreniniz onu insanlara öğretiniz, feraizi öğreniniz onu insanlara öğretiniz, Kuranı öğreniniz onu insanlara öğretiniz (Dârimi, mukaddime 24, ferâiz 1; Tirmizî, ferâiz 2). Bu amaçla Mekke döneminde Erkamın evi bir ilim yuvası olduğu gibi Medine döneminde de Ashâb-ı Suffe aynı görevi görmüştür. Rabbimiz bir ayeti kerimede: “Allah iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilenleri kat kat derecelerle yükseltir“ (Mücadele:11) buyurmuştur. Yine bu gerçeği Kur'an-ı Kerim: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu“ (Zümer:9) diyerek ifade etmektedir. Bu konuda Peygamberimiz (SAV) de bir hadislerinde “Ya âlim ol, ya öğrenci ol, ya dinleyici ol, ya da bunları seven ol, sakın bunların dışında bir beşincisi olma yoksa helak olursun“ buyurmuştur.

Allah Resulü dini, vahyi ve ilmi çoğunlukla camide sahabelerine anlatıyordu. Dolayısıyla Allah Resul'ünün tebliğ görevi camii merkezli olmuştur. Dini ve ilmi toplumla buluşturma görevini yani tebliğ görevini Allah Resulünden sonra onun sahabesi ve özellikle dört büyük halife devam ettirmiştir. Hz Ebu Bekir halife olduğunda yaptığı ilk iş, insanların dini duygularını istismar edenlerle, insanlara sahih bilgiyi değil de yanlış itikatları, bidat ve hurafeleri din kisvesi altında anlatmak için ortaya çıkan yalancı peygamberlerle mücadele etmek olmuştur. Bir hadisi şerifte âlimler, Allah yolunda canlarını feda eden şehitlerle mukayese edilerek: “Âlimlerin kalemlerinin mürekkebi, şehitlerin kanı ile tartıldı da ondan üstün geldi.” denilmiştir. (Suyûti, el Câmiu's Sağir, nr 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni'l- İlm, nr. 139). Yine bir başka hadiste şöyle buyrulmaktadır: “Kim ilim talep etmek isteğiyle yola çıkarsa Allah onun yolunu cennete ulaştırır. Melekler ilim talebesine hoşnutlukla kanatlarını gererler. Muhakkak ki âlimler için göklerde ve yerde bulunanlar istiğfar ederler hatta denizdeki balıklar bile. Âlimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki âlimler nebilerin varisleridir...” (Tirmizi, İlim, 19). Bu hadislerde de belirtildiği gibi din ve ilmi insanlara ulaştırma toplumla buluşturma görevini peygamberlerden sonra âlimler yüklenmiştir. Asr-ı saadetten günümüze kadar Kuran, Tefsir, Hadis,

Kelam, Fıkıh ve diğler dallarda yazdıkları binlerce eserle âlimlerimiz ilmi toplumla buluşturmuşlardır.

Ülkemizde dinin esasları olan itikat, ibadet ve ahlaka dair hususları insanlarımıza anlatma yani ilmi toplumla buluşturma görevi Diyanet İşleri Başkanlığımız uhdesinde din görevlilerine verilmiştir. Bugün başta müftülerimiz olmak üzere vaizlerimiz, imam hatiplerimiz ve diğler din görevlilerimiz toplumumuzu dini konularda aydınlatma görevini yerine getirmektedir. Din görevlilerimiz bu görevi öncelikle camilerde ifa etmektedir.

Başkanlığımız önceden olduğu gibi bu gün de din görevlisine ve onun eğitime önem verdiği için Asrı Saadetten beri tevarüs eden ilmi faaliyetleri Ashâb-ı Suffe anlayışı içerisinde ihtisas eğitim merkezleri ile gerçekleştirmektedir. Bugün Başkanlığımızın en güzide kadrolarından olan müftülerimiz, vaizlerimiz bu ihtisas merkezlerinden mezun olmaktadırlar. Bütün bunlar dine, ilme, alime ve ilmin topluma sahih kaynaklardan ulaştırılmasına verilen önemin bir sonucudur. Bu vesileyle bütün din görevlilerimizin cami ve din görevler haftasını tebrik eder bu haftanın hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ederim.

Uğur ÖNEN

(Vaiz)